

## ZO WORDT DE EREDIVISIE EEN STUK LEUKER

### Dag Jacobs,

Zoals je weet was ik tijdens het EK in Frankrijk. Niet in een van de speelsteden, maar wel ver daarvandaan op een angstaanjagend kindvriendelijke camping in slaperig Normandië. Een betere tijd om vakantie te vieren dan tijdens een Oranjeloos EK kon ik mij als sportcolumnist niet voorstellen. Het werkte. Zelden zo weinig meegekregen van een eindronde. En ik deed nog een ontdekking ook. Je kent *l'Équipe*, de beroemde Franse sportkrant. Die krant heeft in Frankrijk ook een gelijknamige tv-zender en die is fantastisch. Hoewel ze de beeldrechten niet hadden, en dus geen seconde van het EK mochten tonen, werd elke wedstrijd door deskundigen uitgebreid voorbeschouwd, na drie kwartier grondig tussenbeschouwd en weer drie kwartier later uitvoerig nabeschouwd. En dat alles dus geheel zonder voetbal. Ideaal, hoor ik je denken, maar het wordt nog mooier. Want wat zond *l'Équipe* tussen al die voor-, tussen- en nabeschouwingen dan wél uit? Je gelooft het niet: jeu de boules. Ik zweer het je. Ik heb avonden aan een stuk twee keer drie kwartier lang naar top-jeu de boules gekeken. Tussendoor praatten kenners mij vakkundig bij over de dodelijk saaie pot voetbal die mij zo gelukkig bespaard bleef en dan hup, snel weer terug naar de jeu-de-boulesbaan, waar een flegmatieke Fransman net op het punt stond 'het cochonnetje te tireren'. Of iets dergelijks. Veel snapte ik er niet van, maar vermakelijk was het wel. Veel vermakelijker, als ik de verhalen moet geloven, dan de gemiddelde EK-wedstrijd.

En toen dacht ik: zou dat bij ons ook werken? Als we ons voortaan beperken tot het voor-, tussen- en nabeschouwen, en in plaats van het voetbal gewoon



jeu de boules uitzenden, zou onze Eredivisie dan niet een stuk leuker zijn?

Au revoir!

*Jochem Davidse*

### Dag Davidse,

Wat een topidee, jeu de boules in plaats van Excelsior-NEC. Ik kijk liever naar een kraker in het *tête-à-tête* dan naar een troosteloze wedstrijd in de kelder van de Eredivisie. Zelfs klootschieten biedt waarschijnlijk nog meer vermaak. Spanning tot en met de laatste klood. Ik zie de beelden al voor me. Helikopterbeelden vanuit de lucht zoals ze dat ook in de Tour de France doen. Als er even niet wordt gesmeten, snel effe een nutteloos feitje over de omgeving. "Ootmarsum, of in het Nedersaksisch Oatmöske, met zijn prachtige Springendal dat zich uitstrekt tot aan Vasse, parel van de gemeente Tubbergen." Even weg in eigen land voordat je weer in die harde realiteit van de eredivisie wordt getrokken. "0-0, het is niet best, maar we hebben nog 45 minuten."

God, wat ben ik jaloers op jou, man. Live jeu de boules op televisie, dat is echt vakantie. Ik las dat Parijs zich officieel kandidaat heeft gesteld om de Olympische Spelen van 2024 te organiseren en dat de Franse jeu-de-boulesbond er alles aan doet om jeu de boules (beter gezegd: petanque, want jeu de boules is slechts een verzamelnaam) olympisch te maken.

Mijn zegen hebben ze. En de jouwe waarschijnlijk ook. Groet,



*Micha Jacobs*

jochem@panorama.nl, micha@panorama.nl